

Waarom eens geen slakken...

Op het menu?
Neen dankjewel,
maar als mooi en
interessant huisdier !

In het najaar van 2014 bracht een ZH-delegatie een bezoek aan de Aquaterra-dagen bij onze zustervereniging Skalaar Torhout, en daar stond voorzitter Dirk te pronken met zijn verzameling Afrikaanse reuzenslakken. Ik was onmiddellijk verkocht, en Dirk was zo vriendelijk mij wat baby'tjes van de agaatslak (*Achatina fulica*) cadeau te doen, samen met de nodige info i.v.m. hun verzorging. En ik was vertrokken.



en om de week krijgen ze een volledig nieuwe bodem. Terwijl ik daarmee bezig ben zet ik de schatjes in een diep bord, in een bodempje lauw water. Dat vinden ze blijkbaar zalig en ze kruipen er vrolijk in rond. Dat er eens eentje ontsnapt is niet zo erg. Anders dan een hond of kat kan je ze makkelijk vangen.



Agaatslakken komen oorspronkelijk uit Oost-Afrika, en worden daar aanzien als een ware delicatessen. Met een maximum gewicht van 600 à 700 gr. is er wel eten aan. Ze kunnen daar tot een echte plaag uitgroeien omdat ze in een mum van tijd een hele oogst kunnen verorberen. Daarom is het onder andere in de USA verboden ze als huisdier te houden.

Het zijn geen moeilijke kostgangers: ze eten alles wat groen, zacht en niet giftig is. Fruit, geweekte kippen- en kattenkorrels, aangevuld met vitamientjes staan ook op het menu. Een stuk sepia voor hun huisje voltooit het plaatje. Een terrarium, oud aquarium of zelfs een curverbox op een warm plaatsje (verlichting is niet nodig want het zijn nachtdieren die op de bodem van het oerwoud leven), en de beestjes zijn tevreden.

Ik houd ze op een bed van kokosvezel; in tegenstelling tot bladgrond bevat dit geen chemicaliën, en je handen blijven er proper van. Een drinkschaaltje/badje mag natuurlijk ook niet ontbreken.

Alle dagen krijgen ze verse sla, komkommer, spinazie, banaan enz..., en vernieuw ik hun kokos-bovenlaagje,

Wist je dat met het slijm van deze slakken een dure anti-rimpelcrème wordt gemaakt?

In sommige beautyfarms kan je ze tegen betaling lekker over je gezicht laten kruipen.

Heren, is dat geen mooi argument om mevrouw te overhalen? Ik laat ze soms over mijn (vochtige) hand glijden, en dat is best een aangenaam kriebeltje.

Als je ermee wil kweken heb je minstens 2 slakjes nodig; ze zijn zoals de meeste slakken wel hermafrodit, maar moeten toch met 2 zijn om zich voort te planten. Ze beginnen ermee als ze tussen de 1 en 2 jaar oud zijn, en ze kunnen per keer tot 600 eieren leggen. De slakken begraven hun eieren in de warme, vochtige grond, en na 1 tot 3 weken komen de kleintjes tevoorschijn. Ze komen meestal allemaal uit, maar veel kleine slakjes raken niet volwassen.

Wat leeftijd en afmetingen betreft: een volwassen agaatslak kan 8 jaar oud, en uitgestrekt tot 30 cm. lang worden.