

Kleurrijke knuffelkarpers

Tja, die verhalen over waanzinnige prijzen voor Koi-vissen (Japanse kleurkarpers, ook wel bekend als knuffelkarpers) zetten



de absolute leek wel op het verkeerde been. De vijver, waaraan hoge eisen moeten worden gesteld, en de Koi-vissen zelf, zijn niet echt goedkoop. Maar je hoeft er ook weer niet rijk voor te zijn. Anderzijds: de popularisering door tuincentra, waar de Koi's steeds vaker in een bak naast die met doodgewone goudvissen zwemmen, heeft ook negatieve kanten. Bij 99 van de 100 tuincentra weten ze er veel te weinig van.

De Koi's zijn hier wel betaalbaar, maar de consument wordt niet gewaarschuwd dat hij ze niet bij de gewone goudvissen in de niet gefilterde vijver met waterplanten moet zetten. Dat kost hem ten eerste waterplanten, want Koi's zijn wroeters die alles loswoelen en daarna de Koi's, waarvoor de waterkwaliteit de verreweg belangrijkste overlevingsfactor is.

Moeilijk dus, het houden van Koi's? Niet als je je aan de spelregels houdt. Waaronder:

1. *Bezuinig nooit op het filter dat het water van de vijver met Koi's schoonhoudt. Zo'n filter kost, afhankelijk van de grootte van de vijver, tussen de 1.000 en 5.000 euro. Beginnende hobbyisten die dat geld liever aan de vissen zelf besteden, beginnen verkeerd.*

2. *De vijver moet voldoende diep zijn: minimaal 1,50 meter, maar liever 2 meter. En let op de verhouding tussen de hoeveelheid water en het aantal Koi's. Vier tot vijf kubieke meter water voor twee tot drie Koi's is het absolute minimum.*

Stel: je bent nog wel bereid een gat in de tuin te graven. Dan ben je, als de rest van de aanleg door professionals wordt verzorgd, 5 tot 7½ duizend euro kwijt voor een vijver van 10.000 liter.

3. *Voer de vissen uitsluitend met voor hen bestemd hoogwaardig voer, dat is afgestemd op het seizoen.*

4. *Ververs regelmatig een deel van het water in de vijver, ook al zijn de beste filters geïnstalleerd.*

5. *Koop de vissen bij een goede handelaar. Een slechte handelaar met weinig kennis van zaken ziet soms zelf niet dat zijn Koi's ziek zijn, laat staan dat hij ze daarom niet verkoopt. Bij een goede handelaar kun je terug met je zieke Koi, dan gaat die onder de microscoop en krijgt de klant zelf het resultaat te zien. Bijvoorbeeld welke parasiet er op de vis is aangetroffen en wordt tenslotte een gerichte behandeling geadviseerd.*

De bakermat van de Koi is Japan.

Boeren kweekten daar vroeger karpers gewoon als voedsel. Bij dat kweken ontstonden er af en toe vreemde kleuren. Sommige boeren begonnen specifiek daarop verder te kweken. Waaruit uiteindelijk een gespecialiseerde branche ontstond.

Waar het Koi-liefhebbers vooral om gaat, zijn de vele kleurvariëteiten (momenteel ongeveer 90, maar er komen nog steeds variëteiten bij), en nog verder moeten worden opgekweekt, zijn er al vanaf 10 euro. Opkomende concurrenten voor Japan zijn Israël en nu ook Azië. In Israël worden Koi's in de kibboetsen gekweekt, met als grootste leverancier de kibboets Hazorea.

De kwaliteit van de Koi's uit Azië en Israël wordt steeds beter. De restcategorie wordt aangeduid als Euro- Koi, vissen zonder duidelijk afkomst.

Koi's zelf zijn nogal stressgevoelig. dat botst enigszins met waar veel kopers ze nu juist voor houden, namelijk voor de rust die ze uitstralen. Maar dan vaak wel gecombineerd met de lol van de technologie voor een perfect schone en gezonde vijver.



In de meeste koi vijvers treft men een bont gezelschap aan met allerlei kleurvariëteiten