

## Aquaranda, wa is da ?

in vorige Haaien-Echo's heb je onder de titel "De zwarte vijver 'schuifaf' kunnen lezen over onze vijver. Het artikel werd afgesloten met de volgende zin:

*Intussen zijn er grote werken uitgevoerd en hebben we de vijver volledig professioneel laten heraanleggen. Maar er is nog meer... we hebben een aquaranda laten bouwen!  
Hierover meer in de volgende HE.editie.*

Dus NU dan! Na vele jaren door het vogelnet naar onze vissen gekeken te hebben waren we het echt al lang beu. We wilden van dat net af!

Op een vorige vakantie enkele jaren geleden (3 om juist te zijn) hadden we samen met twee andere koppels een huisje gehuurd. Boven het zwembad stond aldaar een soort veranda volledig in muggengaas. Ik denk, dat men er soms last van muggen zou hebben. Wij hebben echter niks gemerkt.

Zo iets zou ik boven onze vijver ook wel willen, was mijn eerste gedacht, maar onze winters zijn echter streng. Het net scheurt wellicht onder het gewicht van eventuele sneeuw. Deze constructie met muggengaas op het dak is dan toch niet te riskeren en door muggengaas kan je trouwens ook niet goed zien. Geen optie dus.

Maar het zette me wel aan het denken.



M.T.

Een echte veranda dan?

Een veranda rondom en boven de vijver dan?

Aangeklopt bij een firma bij ons in de buurt.(bvba Kempeneers).

Ze zouden een offerte maken. - Hun prijs viel mee. - Hij kwam meten. - De denkbeeldige palen werden uitgezet.

Maar wij vonden het niet mooi. Die omgekeerde doos over de vijver vond ik maar niks.

1 paal in 't midden van de weg.

1 paal in 't midden van 't terras.

Nee, dat moest anders...

Een 6 hoekige kiosk vond ik wel mooi. Onze vijver was echter te groot voor zo'n gebouw.

En als je die nu eens doorsneed en open trok?

Wie verstaat dat nu... Mijne Gerard ook niet!

Dan maar zelf een soort maquette maken, kan ook nog dienen om het uit te leggen aan mijnheer Kempeneers.

Enfin, de hoeken werden van een schoendoos afgesneden.

Jawel, dat past beter aan ons terras. - Natuurlijk werd het

duurder. Madam heeft een dure smaak!

Ja maar we moeten daar wel de rest van ons leven tegenop kijken. (...voor zolang het nog duurt)

O.K. beslist,

De pas gelegde steentjes ter afwerking van de vernieuwde vijver (dat is nog een ander verhaal ) moeten terug weg. Er moet plaats komen voor de fundering.

Opnieuw gezweet....

Vele nachten (soms) wakker gelegen om te speculeren.

Mijnheer Kempeneers ook (heeft hij mij verklapt), want zo'n opdracht heeft hij nog nooit gehad.

Gelukkig ben ik uiteindelijk tevreden met het resultaat.



Het dak is zoals bij een gewone veranda. Het glas hangt tussen de palen met 2cm opening rondom.

Aan de achterkant (tegen de dennebomen) is een raam voorzien van muggengaas (toch).

Via een groot schuifraam kom je in de "aquaranda", zo hebben we onze 2de veranda genoemd.

En de vissen.... zij zwemmen hun rondjes.

En wij kijken toe van op de tribune.

Dat is een hoger gelegen terrasje in de aquaranda julst groot genoeg voor 2 stoelen en een tafeltje, Schol!

