

Het begin van mijn aquariumavontuur

Mijn aquariumavontuur begon in Juni 2010 op een redelijk onverwacht moment. Normaal gezien was het niet de bedoeling dat ik een aquarium zou houden, maar het lot besliste er anders over....

De meter van mijn verloofde had een klein bakje staan van 60x30x30cm en moest deze door omstandigheden weg doen. Als eerste werd er direct aan mij gedacht, en na een weekje nadenken werd het dan toch werkelijkheid.

Het bakje was gevuld met Manado grind (iets wat ik toen nog niet kende), enkele planten, waaronder Anubias en Valisneria, een stuk koraalskelet en wat decoratie (die er snel uitging natuurlijk).

Qua visbezetting was het aquarium niet zo goed voorzien, er zat één algenetertje in (wat nu een Pterygoplichthys gibbiceps (afbeelding) blijkt te zijn die op dit moment zo'n 45cm groot is), enkele guppen en enkele kardinaaltetra's, meer niet.



Natuurlijk ben ik er direct in gevlogen en heb alles mooi uitgewassen, het bakje terug enkele weekjes laten draaien en dan mijn eerste nieuwe visjes gaan kopen, circa 15 stuks, voornamelijk guppen en tetra's.

Dit sloeg echter uit in mineur daar ik de dag nadat ik ze gekocht had er nog 2 van over had, door ziektes bij de handelaar, de handelaar in kwestie krijgt mij ondertussen niet meer over de vloer natuurlijk.

Na een maand of 2 werd het aquariumvirus te groot om te weerstaan, en kwam er een 80cm bak bij te staan, tweedehands gekocht, want het mocht niet te kostelijk worden.

In deze bak had ik mijn eerste koppeltje ancistrussen zitten, die meerdere malen eieren hadden, maar nooit succesvol jongen voortbrachten. Deze bak heb ik wederom verkocht na een maand of 2, om ruimte te maken voor één van 1meter zonder merk(wat op dat ogenblik al redelijk groot leek). Hierin bleef ongeveer dezelfde bezetting van vis zitten, en begon ik meer en meer de bak op te vullen met planten, hout en stenen.

Na 3 à 4 maanden was ik uitgekeken op deze bak, en heb ik hem dan uiteindelijk maar verkocht, om plek te maken



Geen grapjes hé!!

voor m'n eerste donkerbruine Juwel Rio 180 van 1meter in lengte, die ik van iemand in Opglabbeek kocht, de bak was toen volledig gevuld met cichliden, iets waar ik niet direct een liefhebber van was en ben.

Deze werd al snel vergezeld van een tweede Rio 180 die ik vol stak met kardinaaltetra's, een school van wel 70 stuks (Rudy W, had het moeten weten).

Dit ging goed voor de eerste 5 maand. Nadat mijn lieftallige wederhelft, duidelijk maakte dat het te veel werd, besloot ik om het 60cm bakje leeg te maken en die te houden als quarantainebakje voor de toekomst.

Ze had natuurlijk verwacht dat ik ging minderen in hoeveelheid, maar niets was minder waar. Ik kocht mij op dat moment een Aquatic Nature Cocoon 6 aquarium om garnaaletjes in te houden.

Dit ging goed, tot ik na een maand of 3 een problemen kreeg met de filtering, en alles vertrok naar de "eeuwige waterwegen".



Toen werd het me even te veel, ik maakte de Cocoon leeg, en verplaatste één Rio 180, zodat hij in spiegelbeeld, langs weerszijde van de haard kwam te staan. Dit was voldoende voor de eerst volgende 6 à 8 maanden en toen kreeg ik het idee om aquariumplanten te kweken in een aparte bak. De keuze was snel gemaakt, ik zocht op Marktplaats.nl en vond er een Juwel Rio 300 van 1m20 inclusief vis. Ik ging de bak halen, en installeerde hem op de eerste verdieping, in een niet gebruikte bureakamer. Echter bleek, met de aankomende winter (ergens eind 2015), dat de verwarming van de Rio 300 te veel moest werken, omdat het kamertje waar deze stond niet verwarmd was. Conclusie, de bak moest naar de woonkamer verhuizen. Ik kon dit gevaarte natuurlijk

weer gaan verhuizen van de eerste verdieping naar de woonkamer...

De bak werd geplaatst, en de tweede Rio 180 ging het net op. Na de bak gevuld te hebben, en nadat in mijn andere Rio 180, de toenmalige bezetting van Congozalmen te veel werd, besloot ik om mijn beide Rio 180's op het net te plaatsen en ze te verkopen.



Na een jaartje en 4 maanden ongeveer, werd m'n Gibbiceps algeneter natuurlijk weer te groot. De conclusie die ik trok, was dat ik een grotere bak moest kopen.

Na onderhandelen met mijn wederhelft, vond en kocht ik een Juwel Vision 450 van 1m50. Die bak is tot op heden nog steeds mijn gezelschapsbak, gevuld is met van alles en nog wat, voornamelijk tetra's en L-nummers.

Omdat ik nog steeds met de kriebels zat om met guppen te kweken, trok ik naar de kelder toe. Daar maakte ik uiteindelijk een stelling, waar 6 bakjes in konden staan. Hier kon ik geruime tijd mee verder, tot ik teveel kweek kreeg.

Uiteindelijk kom ik nu tot het einde, met als laatste blok, de huidige toestand. Zoals sommige van jullie ondertussen weten, ben ik zo goed als volledig gestopt met guppen kweken, en ga ik me toespitsen op het kweken van garnalen (Neocaridina's en Caridina's).

Hiervoor heb ik een tweede stelling bijgebouwd, waardoor mijn totaal aantal aquaria op 21 zal komen te staan, niet te misverstaan, bestaat de stelling uit enkele bakken van 60x30x35cm die in 3 verdeeld werden (en elk deel telt bij mij als bak).

Hopelijk hebben jullie genoten van mijn artikel, en mijn begin in de hobby. Het was een stormachtig en druk begin, maar zoals met alles, moet je leren.

Ik hoop bij deze dat er mensen geïnspireerd zijn, om zichzelf verder te ontwikkelen in deze hobby, daar ze fantastisch is.

