

Mijn eerste kennismaking met de Rode Zee

door Rik Vermassen, Zilverhaai Beringen

Op 12 september naar Egypte, op duikvakantie naar de Rode Zee. Een lang verwachte droom gaat in eindelijk in vervulling!

Het was wel heel vroeg die morgen, het vliegtuig steeg op om 07.00uur. Zoals gebruikelijk is, twee uur voordien inchecken, daarbij nog uurtje voor de verplaatsing naar Zaventem, dit wil zeggen dat we al om 03.30uur moesten vertrekken uit Genk.

11 september had dan ook een hele lange avond want de nacht heb ik genegeerd. Zolang heb ik nog nooit voor de TV gezeten.

Om half vier vertrokken we dus in clubverband naar Zaventem.



Wat een drukte daar zeg, waar gaan al die mensen naar toe? Toch ook niet allemaal naar Egypte zeker?

Alles verliep volgens schema en na een vlucht van vier en een half uur landen wij in Marsa Alam.



Eens een klein vissersdorp, maar nu is Marsa Alam een toenemende populaire duik-bestemming geworden, met spectaculaire kantduiken, bootduiken en met safari boten.

Het bekende Elphinstone reef is één van de top-duikplaatsen in de Rode zee, en is makkelijk bereikbaar vanuit Marsa Alam.

Ginds toegekomen, kregen we onmiddellijk de eerste klap in ons gezicht, namelijk een warmteslag van 35 à 40 graden warmte. Nu nog twee uur in een busje en we zijn er. Zweeten zeg.

In een haven, die er eigenlijk nog geen is, want deze was nog in volle opbouw, arriveerden we bij onze boot en maakten we kennis met de crew.

Vlug werd alles aan boord gebracht en kleren uit en zwembroek aan. Hier was een week onze thuis.

Onze eerste duik was echter voor s 'anderdaags. De boot moest eerst nog een verplaatsing maken naar het uitgekozen rif.

Om 06u30 's morgens was het dan zo ver: de eerste duik, duikpak aan en het water in. Ik had mij zo gehaast, dat ik nog enkele minuten op mijn duikbuddy moest wachten, gezien die helemaal nog niet klaar was.

En dan duiken, en wat was er te zien? Gewoon weg prachtig, en niet te beschrijven met woorden. Het was alsof ikzelf in mijn aquarium aan 't duiken was.



Het water had een aangename temperatuur van 30 graden en de zichtbaarheid was ruim 30 meter.

Elke dag werden er dan 3 dagduiken gedaan en 1 nachtduik. De dag verliep als volgt; duiken rusten eten duiken enz.. En dit 6 dagen na elkaar. Het was wel een beetje vermoeiend maar zeker waard. Tussendoor werd er dan veel gerust en gebabbeld. Verder veel genieten van het gezelschap van dolfijnen, waar we dan ook mochten tussen zwemmen. Maar die beestjes zijn wel heel snel hoor.

Tijdens het duiken ontmoetten we zelfs murenen die zich lieten aaien en dus helemaal niet agressief zijn zoals de meeste denken.

De kapiteins hebben de gewoonte hun vis voor consumptie in de koraalriffen te schieten. Zo gebeurde het dat hij plotseling aan boord verscheen met vers geschoten papagaavissen en doktervissen. Je kunt je wel indenken dat ik de tranen in de ogen kreeg.

Het einde van de vakantie naderde, en dus werden de koffertjes terug ingepakt om terug te keren naar het koude België, alwaar we bij aankomst weer een slag in ons gezicht kregen, maar deze keer van de koude.

Ik ben nu al aan 't uitkijken naar de volgende vakantie, om terug te kunnen genieten van al dat moois onder water, misschien samen met enkele andere aquarianen die dit ook eens willen meemaken.