



Fun & Animatie



Aqua raadsel: 1

Terwijl iemand van onze eerdere clubkampioenen aan de boord van een vijver zat om watervlooiën te scheppen, vloog er een zwerm ganzen voorbij. Zijn makker zei: "nou, dat zijn er wel meer dan honderd". doch één der ganzen die dit hoorde, kwam omlaag en zei: "Niet juist mijnheer, maar als je ons aantal verdubbelt; de helft van ons aantal en het vierde gedeelte daarvan bijvoegt en uzelf nog meetelt, dan is de som juist honderd".

Vraag: Hoeveel ganzen waren er in die vlucht?

Aqua raadsel: 2

Enkele jaren geleden voerde een buschauffeur de Zilverhaai-leden naar een aquariumtentoonstelling ergens in Nederland. Bij aankomst vertelde de buschauffeur het volgende: Toen hij 's morgens te Beringen vertrok, keek hij op zijn kilometerteller en die wees het getal 15951 aan. Merkwaardig zo zei de chauffeur, dat was een getal dat van rechts naar links hetzelfde is als van links naar rechts. Wiskundigen noemen dat een symetrisch getal. Waarschijnlijk zal een dergelijk symmetrisch getal niet meer zo snel verschijnen op de kilometerteller maar nu zie ik na twee uren snelle vaart opnieuw een symetrisch getal.

Vraag: Tegen welke gemiddelde snelheid reed de buschauffeur tijdens die rit van 2 uren?



Aqua raadsel: 3

De Vlaamse en de Nederlandse aquarianen spreken dezelfde taal, schieten goed op met elkaar; maar verschillen in één belangrijk opzicht. Daar waar de Vlaamse liefhebbers in elke zin die ze zeggen de waarheid spreken en moeten spreken is elke zin van een Nederlandse liefhebber een leugen!

Op een schone dag komen er twee nederlandstalige aquarianen in een aquariumspeciaalzaak. De handelaar, die nogal nieuwsgierig is, vraagt aan één van beiden: "Welke nationaliteit hebben jullie"? We zijn allebei Nederlanders", zegt de ene.

Vraag: De handelaar weet meteen welk volk hij op de vloer heeft, jij ook?



ZOEK DE
8
FOUTEN

